

## **Verksamhetsberättelse 2013**

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige

## **Innehållsförteckning**

### **Introduktion**

Ordförande har ordet .....	3
----------------------------	---

### **Organisation**

Styrelsen .....	4
-----------------	---

### **Aktiviteter**

Kvinnodagen .....	5
Internationella kvinnodagen – tillsammans är vi starka .....	6
Internationella kvinnodagen – Norrköping .....	7
Veckoslutskurs - Brittebo kursgård .....	8
Invigningen av Assyriska kultur föreningen i Södertälje .....	14
AKF besöker Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping .....	15
Julkampanjen .....	17
Utmärkelse till ADO:s kvinnostyrelse .....	18

## **AKF på frammarsch.**

Assyriska kvinnoförbundet är ett samlande organ för kvinnosektioner i assyriska lokalföreningar i Sverige. Vårt mål är att öka assyriska kvinnor makt och delaktighet i såväl det assyriska föreningslivet som i samhället. Vi arbetar för att uppnå ett jämställt föreningsliv där kvinnor och män har samma möjligheter och förutsättningar att forma och utveckla verksamheten.

AKF:s verksamhet spänner sig över det politiska, sociala och kulturella fältet. Vi arrangerar utbildningar i organisationsutveckling och andra ämnen som berör våra medlemmar. AKF arbetar med att stimulera kvinnosektioner att skapa mötesplatser som engagerar assyriska kvinnor på lokal nivå.

Under år 2014 har förbundsstyrelsen haft olika aktiviteter som veckoslutskurs, sommarläger, besök till föreningar mm.

Under året 2013 har förbundsstyrelsen tagit beslutet att anställa en person till kansliet, arbetstid fördelas lika mellan kvinnoförbundet och ungdomsförbundet. För fokusera på att arbeta dagligen med att verkställa förbundsstyrelsens beslut och sköta den rullande administrationen.

Styrelsen har haft en väldigt kreativ period med erfarenheter som har berika våra liv. Det har visserligen varit väldigt stressigt med många bollar i luften samtidigt. Men vi har också haft det roligt ihop med många glada och givande stunder tillsammans.

Med vänlig hälsning,



Samira Gergeo  
Ordförande, AKF

## AKF:s Styrelse

Ordförande:	Samira Gergeo
Viceordförande och media ansvarig:	Samira Touma
Kassör:	Elizabet Birol
Sekreterare:	Nursel Awrohum
Vicesekreterare:	Ayfer Rhawi
Kontaktperson med föreningar:	Elisabeth Nison
Ledamot:	Feryal Dag
Suppleant:	Mecide Gulenay
Suppleant representant Seyfo Center:	Gazale Demir



## Kvinnodagen

Kvinnodagen är en dag som vi kvinnor firar i vår förening, andra föreningar runt om i riket firar även denna dag.

Vi var många som gick till kvinnodagen i Botkyrka, föreningar som ordnar olika aktiviteter tillsammans, det var trevligt att träffa andra kvinnor från andra kulturer i Sverige och kunna jobba med varandra för kvinnornas rättigheter.

En bra dag då man fick lärde sig mycket om andra kulturer. Vi anser att det är jätte viktigt att komma närmare varandra och ha respekt för varandra.

Här är alla kvinnor som var med på kvinnodagen, alla fick en ros var som present. Vi kvinnor hoppas på att få lite mer ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta med våra aktiviteter.

Konto Nr: 894712-9 Bank: Nordea



## Internationella kvinnodagen – tillsammans är vi starka.

Årets 8-marsfirande höll måttet och mycket mer därtill när det gick av stapeln på BoCenter i Norsborg. De var en kväll av glädje, debatt, vilja och entusiasm.

Kvällens konferencier Carina Olsen ledsagade publiken genom kvällens program och inledde med en tyst minut för alla kvinnor som fallit offer just för att de var kvinnor.

Arrangörgruppen hade bestämt att årets tal skulle handla om 8 mars – historiskt, politiskt och även med en vision om framtiden. Helin Güler Gül och Amineh Kakabaveh fick uppdraget och argumenterade, informerade och pushade kvinnorna och männen som fanns i publiken.

Publiken var på hugget och ömsom opponerade sig ömsom applåderade och jublade under talen.



När det dök upp en lucka i programmet fylldes den genast av spontandans som lite motvilligt avslutades för att ge scenen till den Bolivianska dansgruppen Fuerza de los Andes.

Det hembakta brödet, kakorna och kaffet, som föreningarna bjöd på, hade en strykande åtgång och när det var dags för sista programpunkten med musikgruppen Fågel Roc fanns det bara smulor kvar. Men vad gjorde det när alla var uppe på dansgolvet och njöt av bandets orientaliska rytmer.

Vi som arrangerade dagen var: ABF, Assyrien kulturcenter, Assyrisk kulturförening, Verdandi, Inanna familjeförening, Varken hora eller kuvad, S-kvinnor i Botkyrka, Botkyrka kvinno- och tjejjour, Filippinska kultur- och fritidsföreningen, Projektet kvinnor i centrum och Hallunda - Norsborgs föreningsråd.

Det var en dag över förväntan.

### *Assyrien Kulturcentern i Hallunda*



## Internationella kvinnodagen

Assyrisk kulturföreningen i Norrköping firar internationella kvinnodagen den 9/3 -2013 i föreningens lokal.

Vi bjöd in medlemmar och ungefär fyrtio kvinnor deltog där vi hade ett program med två talare samt en debatt om temat "assyriska kvinnor då och idag".

Elisabeth Nison föreläste om historien gällande kvinnodagen, vilka krafter och orsaker som legat bakom kvinnorörelsen.

Även vilka händelser som skett i slutet av 1800 talet för att driva kvinnofrågan vidare att kämpa för sina rättigheter.

Ediba Yuonan föreläste om vilka Assyriska kvinnor som varit diplomater och framgångsrika i historien.

Hon ville även skapa en debatt med närvarande kvinnor om var vi står idag och varför inte vi kan vara så aktiva och framgångsrika i dagens samhälle, vilket skapade en het diskussion.

Slutligen så bjöds det på kaffe/te, baklawa och det delades ut blommor till alla deltagare.

ASSYRISAKA KULTURFÖRENINGEN I NORRKÖPING



## Brittebo kursgård

2013-05-09

Assyriska kvinnor från i stort sett hela Sverige anlände till Jönköping kl. 14:00. Den vackra naturen i kombination med mingel och välkomstfika gav oss en rejäl kick inför den kommande helgen.

Vi inledde eftermiddagen med en kort presentation av oss själva följt av en föreläsning av kursens första föreläsare; Meryem Demirel. Meryem Demirel berättade om konferensen som hon hade deltagit i staden Ankara, Turkiet. Det var en konferens, anordnat av Kurdiska fredspartiet, där olika minoriteter var inbjudna att delta i konferensen, däribland det Assyriska Kvinnoförbundet. Meryem berättade att hon fick tala inför tusentals deltagare samt att hon fick bra respons och uppskattning. Hon framförde även det assyriska folkets krav i Turkiet, vilket bland annat är att den Turkiska staten ska upphöra med konfiskeringen av tillgångar tillhörande det assyriska folket, exempelvis klostret St: Gabriel i Turabdin.

Föreläsningen var intressant och det ställdes många konstruktiva frågor som Meryem gärna svarade på.

2013-05-10

Vi inledde den första morgonen på lägergården på morgonen med att hissa den assyriska flaggan och sjunga den assyriska nationalsången.







Efter nationalsången tog de som önskade en lång promenad i skogen. Det märktes att detta var en ovanlig företeelse för vissa bland oss då det klagades på stubbar och annat. Efter denna morgon fick var och en själv bestämma vart de ville promenera. Efter promenaden väntade en god frukostbuffé som avslutades med att man blev spådd i kaffesump.

Dagens första föreläsare Atiya Barawdish berättade om situationen i Syrien och hur vi kan hjälpa vårt folk på bästa sätt. Atiya berättade att ADO är med i oppositionen i Syrien för att, vid ett eventuellt regimskifte, beredas möjligheten att värna om den assyriska frågan. Situationen i Syrien är mycket kritisk. Många viljor styr i landet och förödelsen är stor. Situationen är värst framförallt i Damaskus och Aleppo, men assyrierna tvingas fly oavsett var de befinner sig. Atiya berättade om ADO:s verksamhet inne i Qamishly. Det främsta stödet går till flyktingar som sökt skydd i Qamishly och består i hjälp med boende och försörjning. Det huvudsakliga stödet får organisationen från assyrier utanför Syrien. Vidare berättade Atiya att ADO har höjt beredskapen inför en eventuell kommande katastrof varför det är viktigare än någonsin att vi i västvärlden bidrar till folket.

Föreläsningen följdes av en diskussion som varade in på lunchen. Det var tydligt att samtliga deltagare hade blivit djupt berörda av Atiya föreläsning.





Under eftermiddagen berättade Anna Melle om sitt författarskap. Hon återkom ständigt till skriftens betydelse och det faktum att det som är skrivet kommer att leva länge. Föreläsningen följdes av en diskussion utomhus i det vackra vädret.



2013-05-11

Dagens första föreläsare var Tina Grezin som berättade hur det är att vara anhörig till en narkotikamissbrukare. Tina började med att berätta hur hon och hennes dåvarande man flydde från Iran till Sverige och hur de byggde upp en trygg tillvaro för sig och sina barn. Hennes man saknade dock sin familj, som bodde i USA, och sålde därför allt de hade för att flytta till USA återförenas med sin familj. Pga vissa omständigheter tvingades familjen efter en tid återvända till Sverige. Efter ytterligare en viss tid återvände dock mannen till USA. Tina blev ensam kvar i Sverige med sina tre barn. Tina fick ta på sig rollen som både far och mor för sina barn. Hennes äldsta som kom dock aldrig över chocken över att pappan hade lämnat dem. Han började skolka från skolan och missbruka droger. Tina kände inte till sonens problem och skolan reagerade inte. Eftersom hon var ensamförsörjande hade hon inte råd att låta sonen ha sina aktiviteter på fritiden, det var både dyrt och tidskrävande.

När allt uppdagades larmade Tina Socialen, men det var för sent – katastrofen var redan skedd. Sonens missbruk som hade förvärrats ledde till att denne började snatta för att finansiera sitt missbruk. Så småningom hamnade han i fängelse. Detta ledde till att vänner och familj började ta avstånd från Tina. Det värsta var att t o m hennes syster tog avstånd. Tina stod alltså utan hjälp och stöd från vare sig myndigheter eller familjen i Sverige. Tina Grezin var nu fast besluten att kämpa för sin son. Under tiden krävde många gängmedlemmar henne på skulder som sonen hade tagit på sig. I allt kaos och fokus på den äldste sonen började hennes mellanson hamna i kriminella kretsar. Mellansonen dömdes till ungdomsvård. Som om detta inte var nog slutade hennes dotter äta.

Med erfarenhet av den första sonen lyckades Tina denna gång agera annorlunda och vända sig till rätta myndigheter för att få rätt hjälp för mellan sonen och dottern.



Idag behandlas hennes äldsta son på behandlingshem. Han har varit fri från sitt missbruk en längre tid och Tina vågar drömma om en ljusare framtid.

Tina åker tillsammans med psykologer, socionomer och andra beteendevetare runt i hela landet och föreläser om att vara anhängig till missbrukare. Hon är en hjälting!



Efter en god lunch var det dags att lyssna på Sonya Aho berätta om medias roll i samhället, varför media agerar som de gör, bl a varför vissa nyheter prioriteras framför andra. Samtliga närvarande kände sig nästan kränkta av media, den assyriska frågan lyfts ju inte i svensk media. Sonya tillhör den

första generationens invandrare som tog sig till Sverige 1972 tillsammans med sin familj. Innan dess var det hennes bror som kom med det första berömda planet från Libanon 1967. Familjen anslöt sig till gruppen som redan hade kommit till Sverige och bosatte sig i Södertälje, i samma område som de andra assyrierna. Sonja hade tidigt en dröm om att få bli journalist. Hon fick studera i Sverige och sedan reste hon till England vilket var ovanligt för en kvinna i hennes generation. I England blev hon medveten om sin nationalitet och började intressera sig för sin identitet och kultur. Efter studierna reste hon till hemlandet och hennes intresse för identiteten ökade. Sonja poängterade hela tiden att man blir stark när man är medveten om sin identitet. Sonya har varit mycket aktiv och en stor tillgång för den assyriska rörelsen. Hon har bidragit till de olika förbunden med sin kunskap inom journalistik som bl a konferencier, utvecklare och annat. För närvarande arbetar Sonja som pressekreterare för DU (diskrimineringsombudsmannen).

Dagen avslutades med en föreläsning av psykologen och familjeterapeuten Alf B Svensson. Han inledde med att berätta hur man kan hålla ett förhållande lyckligt. Ämnet var högst relevant för deltagarna. Alf berättade bl a att kvinnor lämnar män 7 gånger mer och att det är dubbelt så stor risk att förhållandet spricker om man är sambo. Han förklarade vidare hur man kan vårda kärleken och tog upp olika exempel. Alf var mycket humoristisk och bjöd verkligen på sig själv genom att nämna exempel från sitt privatliv. Alf avslutade med att lämna konkreta förslag på hur man skall hantera konflikter och annat.



Dagarna avlöste passerade och föreläsarna avlöste varandra med bara några timmars mellanrum, utan klagomål. Tvärtom har alla varit entusiastiska och deltagit med glädje. Jag tror de flesta lyckades koppla bort tanken på hemmet under kursen. För att sammanfatta det hela så var det en helg fylld av skoj, alvar och framförallt glädje. Vi kommer länge minnas denna kurs!

Text av: Samira Touma



## **Invigningen av Assyrisk kultur föreningen i Södertälje 4-6 okt-2013**

Assyriska föreningen i Södertälje hade invigningsfest i tre dagar.



Fredagen den 4 oktober började festligheterna med att vår biskop Mor Julius Ablahad Gallo Shabo tillsammans med Boel Godner som är Södertäljes kommuns kommunalråd att klippa bandet och skära i tårtan. Det var ca 1000 personer som kom på invigningen denna dag.

Därefter var det Assyriskas föreningens egna kör på ca 40 personer som gav en oförglömlig konsert i ca en timme. De sjöng på många olika språk med ledning av Elias Zazi, Yakup Danho och Demir Aho.

Efter konserten var det dags för mat och dryck samt mingel runt alla utställningar från olika konstnärer. Ett assyriskt hem från 50-talets Midyat ställdes också ut.

På lördagen den 5 oktober var det mycket aktiviteter för barn. Det var ansiktsmålning, hoppborg, popcorn, sockervadd, folkdans och AKF hade release för barn CV skivan där barnen dansade och hade roligt till musiken. AKF sålde också skivan till småbarns föräldrar som var intresserade av den. På kvällen var det stor fest där nästan hela AKF styrelsen var närvarande. AKF gav ett bidrag med 5000 kr till föreningens invigning. Det var också en modevisning av gamla assyriska konungakläder som visades.

Tredje dagen var söndagen den 6 oktober alla bjöds på frukost efter gudstjänsten. Invigningen avslutades med en stor konsert av Ninsun Poli. Världigt lyckade dagar.

Lycka till assyriska föreningen i Södertälje önskas av AKF (assyriska kvinnoförbundet) och hoppas på fullspäckade programaktiviteter i föreningen.

### **AKF styrelsen**



## AKF besöker Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping 2 november 2013



När AKF haft sitt styrelsemöte så blev vi bjudna på god hemlagad assyrisk lunch som kvinnorna från föreningen lagat.



Efter lunchen så fick vi möjlighet att träffa de kvinnliga medlemmarna i föreningen.

Vi höll en kort presentation av styrelsen och deltagarna hade möjlighet att ställa sina frågor till styrelsen.



Under denna dag så ställde vi på AKF en fråga till deltagarna ”Vad som förväntas av AKF?”  
Frågan ledde till långa diskussioner som resulterade i både förslag och önskemål.



AKF tackade för sig och Samira Gergeo (ordförande i AKF) passade på att tacka ordförande i föreningens kvinnosektion Raja Zeitoun med den senaste barn CD-skiva som AKF står bakom.

Det var en väldigt lyckad dag som avslutades med fika.





uppd. 31 dec

Insamlat:

104.689 kr

# STÖD assyriernas fortsatta existens i Syrien

Julen närmar sig för assyrierna i Syrien som lever under svåra förhållanden med brist på mat och förnödenheter.

- Tusentals assyriska internflyktingar ...
- Obeskrivlig vinterkyla ...
- Ständiga hot ...

Hjälp oss att nå fram med:  
mediciner, mat, husrum  
och andra förnödenheter.  
Behovet växer...

Din hjälp är viktig!

Bidrag sätts in på plusgiro:

14 94 72 - 3

Stort tack för ert stöd och God Jul önskar:



Assyriska Kvinnoförbundet // [samiragergeo@me.com](mailto:samiragergeo@me.com)  
Assyriska Ungdomsförbundet // [kansliet@auf.nu](mailto:kansliet@auf.nu)  
Assyriska Riksförbundet // [kansli@assyriskariksforbundet.se](mailto:kansli@assyriskariksforbundet.se)



Assyriska Kvinnoförbundets  
utmärkelse tilldelas

## ADO:s kvinnostyrelse

Qamishli, Syrien

*För deras hedersvärda biståndsarbete i det krigsdrabbade Syrien och framförallt i Kamishly. ADO:s kvinnostyrelse har inte gett upp sitt arbete trots kriget och rädslan för deras egna och deras familjers liv och säkerhet. De har stannat kvar i Syrien och visat ett stort mod genom deras kamp på plats för behövande. Den styrka, mod och tapperhet som de visat under denna tid gör de till förebilder för kvinnor runt hela världen.*

*Samira Touma*

---

Samira Touma, vice ordförande Assyriska Kvinnoförbundet  
Södertälje den 12 april 2014