

Kvinnokongress 4-6 november 2005

Düsseldorf, Weeze

Närvarande: Se separat lista

Fredag 4/11-05

Samling kl. 19.30 med en genomgång av praktiska detaljer kring konferensen samt presentation av alla deltagare.

Lördag 5/11-05

1. Inledning:

Chamiram Khoury tackar för inbjudan att närvara vid detta evenemang och hälsar samtliga välkomna. Vidare presenteras AKFs styrelse och Chamiram berättar kort historik kring kvinnoorganisationen i Sverige samt ger en inblick i senaste årets aktiviteter. En kort presentation ges av AKFs pågående självständighetsprocess och som kan tjäna som en förebild för representanter från de andra europeiska länderna.

AKFs förhoppningar om det här mötet är att kunna utveckla vidare från att vara nationella organisationer till att bli internationella och bilda en assyro-europeisk kvinnoorganisation. Chamiram poängterar vikten av ungdomars närvaro och engagemang i både assyriska och internationella partier och organisationer, för det assyriska folkets utveckling och integration i Europa. En europeisk organisation för assyriska kvinnor är ett steg som ska fungera sammanhållande där ett av målen är att jobba för jämställdhet.

Avslutningsvis tackar, Chamiram å AKFs vägnar, Mintehe Karamann och Anisa Saed-Younan som har stått för arrangemanget av konferensen.

Då AKF, som förbund, är mest organiserat och etablerat, var många nyfikna på våra aktiviteter och förhållandet till våra medlemsföreningar, främst då våra kvinnosektioner. En kort diskussion inleddes där de olika representanterna berättade om sina erfarenheter av kvinnosektioner vid respektive förening.

2. Kvinnans identitet:

Anisa Saed-Younan, psykoterapeut och engagerad sedan länge i assyriska föreningar och verksamheter, höll en föreläsning om kvinnans identitet och förankring i den egna nationaliteten.

Assyriska kvinnor har länge haft en mindervärdeskomplex som har gjort att många dragit sig för engagemang i föreningsliv o dyl. Detta har inneburit då att de har hållit sig främst inom hemmet och närliggande aktiviteter. Vilket i sin tur har gjort dessa kvinnor svagare fysiskt och psykiskt. Däremot har de kvinnor som har haft möjligheten och tillfället att engagera sig visat sig ha fått större självförtroende och stabilitet i sig själva som kvinnor och i synnerhet som assyriska kvinnor i främmande land.

Det som också blir lidande hos icke aktiva kvinnor, är den assyriska nationalitetskänslan och man ser sig själv som en förtryckt grupp även i Europa.

En assyro-europeisk kvinnoorganisation skulle kunna bidra till att stärka den assyriska kvinnan både fysiskt och psykiskt och även leda till att fler assyriska kvinnor engagerar sig och söker sig till föreningar och organisationer. Detta i sin tur skulle stärka den assyriska nationalitetskänslan genom en ökad självmedvetenhet hos våra kvinnor.

En uppdelning av deltagarna i 3 olika grupper gav upphov till diskussioner med följande frågor som bas:

Grupp 1: Vilket mål har vi med ett europeiskt förbund för assyriska kvinnor?

Grupp 2: Vilka aktiviteter bör omfattas inom ett sådant förbund? Vilka frågor ska behandlas?

Grupp 3: Hur kan vi marknadsföra oss själva internationellt?

Shoshan Lamassu, London, hälsades välkommen och tog vid efter Anisas föredrag. En kort presentation följde om kvinnoorganisationen Marem Reshakh med säte i London. Poängen med Shoshans föreläsning var att man måste tro på sig själv och den egna identiteten för att kunna bli starkare som person och fungera i en större grupp av likasinnade. Detta självförtroende börjar redan med vilket folk man tillhör, tron på en nationstillhörighet. För att sedan mynna ut i att kräva sina rättigheter som kvinna i ett mansdominerat samhälle. Kuriosa om Shoshan är att hon måste vara den första som någonsin fått ett pass utfärdat där det står angivet i fältet Födelseort: Assyria. För att göra historien kort, det tog henne 4år och en massa brevskrivande fram och tillbaka till australiensiska myndigheter tills hon fick det passet utfärdat.

3. Gruppdiskussion, uppsamling:

Efter ca 1 timmes diskussion i respektive grupp var det dags att presentera resultat.

Grupp 1: *Vilket mål har vi med ett europeiskt förbund för assyriska kvinnor?*

- Att stadga oss som riksorgan för assyriska kvinnoföreningar i Europa
- Att vara representativt för assyriska kvinnor internationellt
- Att organisera de olika kvinnosektionerna runt om i Europa att engagera och aktivera respektive lands kvinnor
- Att agera som informationsportal gentemot assyrier, främst kvinnor, runt om i världen genom att hålla oss uppdaterade med aktualiteter som rör det assyriska folket
- Att vara vägledande och stödjande åt andra länders kvinnoförbund/-sektioner
- Att jobba för kvinnans rättigheter i hemländerna och krossa de fördomar som finns om oss i västvärlden

Grupp 2: *Vilka aktiviteter bör omfattas inom ett sådant förbund? Vilka frågor ska behandlas?*

- Fortbildning för kvinnor
- Att hålla oss uppdaterade om aktiviteter i de europeiska ländernas assyriska föreningar och kvinnosektioner
- Stödja och främja politisk utveckling bland assyriska ungdomar
- Grundande av ett assyriskt kvinnoforum i form av en tidning till att börja med
- Att arrangera olika kvinnoprojekt inom EU
- Samarbeta med övriga assyriska förbund i EU
- Stärka modersmålet genom olika projekt

- Arrangera årliga sammankomster
- Öka medvetenhet för vår kultur såsom konst/litteratur7musik
- Jobba för en jämlikhet i kyrkan

Grupp 3: *Hur kan vi marknadsföra oss själva internationellt?*

- Genom egen hemsida
- Tryckt material om oss som folk och organisation
- Synkade aktiviteter i hela Europa, så som demonstrationer eller högtider som vi anser vara av vikt att belysa

Söndag 6/11-05

1. Europakommitté

Skapandet av den här organisationen är en lång process som diskuterades redan 1989 och som har dragit ut på tiden ända fram till idag. Deltagarna kom fram till att det bästa är att tillsätta en kommitté som ska förbereda inför nästa konferens som gemensamt bestämdes äga rum april 2006 i Sverige. Detaljer kring konferensen, såsom plats, program etc., förbereds av AKF med säte i Sverige.

Kommitténs uppgift är att agera kontaktpersoner i respektive land och lägga fram namnförslag till en styrelse, lägga fram förslag till stadgar, var sätet för den här organisationen ska vara samt förberedelse inför nästa konferens. Kommittén består av:

- Elisabeth Grigo: Tyskland
- Nahrin Makko: ”
- Juliette Dabbous: Holland
- Aznif Demir: Sverige
- Yildiz Oussi: ”
- Lina Chachan: Belgien
- Aramia Asmar: England
- Shoshan Lamassu: ”

2. Sammanfattning av helgen:

Många deltagare uttryckte sin glädje över att äntligen kunna komma till skott med en sådan organisation. Det som kunde varit bättre var upplägget av programmet. Tiden kunde ha använts mer effektivt och att själva mötesordningen kunde ha varit bättre. Däremot var många positiva till att det var kvinnor från olika åldersgrupper och erfarenheter som närvarade.

3. Avslut:

Minteha Karamann framförde ett stort tack till alla närvarande för att ha gjort den här konferensen möjlig och i synnerhet till att ha skapat möjligheten att kunna grunda ett europeiskt förbund för assyriska kvinnor.

Vid protokollet
Aznif Demir