

Kvinnodagen 8 mars

Assyriska föreningen i Stockholm valde i år att bjuda in våra äldre kvinnliga medlemmar till kvinnodagen. Vår tanke var att de skulle få berätta lite om sin uppväxt, deras levnadssätt och hur det var att vara barn i Turabdin.

Dessa frågor hade vi förberett till dem:

- Var är du/ni född/födda?
- Hur gammal var ni/du när ni lämnade byn?
- Har ni gått i skolan och i så fall hur länge?
- Vad brukade ni leka med?

Varje person fick svara på frågorna, och det visade sig till barnens förvåning att vissa inte hade gått i skolan för att de var äldst i syskon skaran och skulle ta hand om hushållsarbete och andra syskon. Någon hade gått till tvåan, andra hade gått lite längre. Någon hade inte hunnit börja innan de fick lämna byn. När vi frågade vad de brukade leka med så fick vi massa roliga svar: hattro o pallo, bukushe och do sito. Barnen fick pröva hur sito leken gick till. Vilken rolig lek tyckte de!

Barnen tog sedan över frågorna och ställde bl.a. dessa frågor:

- Vad hade ni för kläder?
- Fick ni lördags godis?
- Hade ni fredags mys?
- Hade ni glasögon?
- Vilka idoler hade ni?

Barnen blev väldigt fundersamma när svaren på deras frågor inte matchade dagens självklarheter. De fick lära sig att alla barn hade skoluniform och godis fanns inte utan de gjorde hkude och pastik och det fick man bara till högtiderna så som påsk och jul/ nyår. Vi ville lyfta dessa mördar och deras resa från Turabdin till Sverige! Vi ville att denna kvinnodag skulle vara anpassad för barnen. Och vilken bra dag vi fick! Vill tacka kvinnorna som ställde upp och berättade för barnen, och det var: Samira Touma, Hazare Dikman , Lema Rhawi, Meno Rhawi, Sara Rhawi och Hanna Onval.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen genom Ishtar Rhawi







