

# Assyriska kvinnokommittén firar 10-års jubiléet

Assyriska riksförbundets kvinnokommitté firade sitt 10 års jubileum den andra juni 1990 i Folkborgen i Norrköping och antal deltagande uppgick till 500 personer. Assyriska kvinnokommittén har verkat i 10 år, då verksamheten började i form av projekt, i syfte att aktivera kvinnor i föreningslivet och bryta deras isolering som följde med invandringen. Kvinnoverksamheten började samtidigt som föreningslivet blomstrade bland vårt folk i mitten av 70-talet. Då projektet var över, bildade man en kvinnokommitté som skulle samordna verksamheten i en mer organiserat form.



*AKK:s ordf. Atiya Bachtay.*

Kvällens 10-års jubileum öppnades med assyrisk march och därefter inledningstalade AKK:s ordförande Atea Bachtay där hon bl.a. sade: "Jag är stolt över att få vara med i firandet av 10-års jubileumet ikväll. Jag är glad över att våra kvinnor ställer upp sida vid sida med våra män och bröder i kampen för frihet och rättvisa. Den assyriska kvinnan sköter sitt hem, förvärvsarbetar, uppfostrar barnen och håller sig alltid i föreningslivet. Detta har naturligtvis inte varit lätt alla gånger pga att vi kommer all ifrån olika erfarenheter, bakgrund och de krav som olika samhällen ställde på oss. Kvinnan är en del av samhället och därför är det viktigt att hon utvecklar sig i sin strävan att hjälpa sitt folk. AKK har bildats just i detta syfte. AKK har bedrivit aktiviteter och bildat sektioner runt om i landet, haft veckoslutskurser, gjort en utställning, get ut en sagokasset etc.

Tack till varje syster och mor som har hjälpt AKK i sin värksamhet. Tack ARS och alla som har bidragit med sina insatser. Tack er alla som har ställt upp ikväll i AKK:s 10-års firande".



*Dansgruppen från assyriska föreningen i V. Frölunda.*

ARS representant Barsom Malke höll också ett tal då han sade: "ARS vägrar ber att få tacka för inbjudan. Det är en stor glädje att få vara här ikväll i firandet av AKK:s 10 års jubileum. Det var inte länge sedan ARS firade sitt jubileum och vi hoppas vi får vara med AUK:s 10-års jubileum. Talsättet som säger: "Kvinnan som vaggar barnets vagg med höger handen vaggar folkets vagg med vänster".

Detta lär ha nån sagt en gång och detta har även den assyriska kvinnan bevisat, i sin verksamhet. Genom sin verksamhet har den assyriska kvinnan gjort sin röst hörd till andra folk. Hon har visat sin handlingskraft att kämpa vid mammas sida. Vi har stor respekt för varje kvinna som har engagerat sig och ingått i AKK:s styrelsen.

Slutligen önskar vi dem stor lycka och framgång i deras fortsatta verksamhet.

Musikgruppen Nineveh, som ju är en av de musikgrupperna som spelar med österländska instrument, inledde kvällens program med assyriska traditionella sånger.

Det var glädjande att så många lokala föreningar var representerande på festen, däribland föreningen i Norsborg som hade sitt folkdanslag av unga flickor som framförde tre olika folkdanser.

Därefter var det dags för mera tal och presentgivning. Erdim Demiral ordförande för AUK framförde sina lyckoönskningar till kvinnokommittén och överlämnade en gåva i form av ett

silvertallrik och en bukett blommor. Uppvaktade gjorde också Assyriska föreningens kvinnokommittén i Norrköping med blommor och.....

Kvällen förflöt sedan under gemytliga former med dikt och sketcher av kvinnokommittén tillhörande assyriska föreningen i Jönköping. Båda framförande handlade om kvinnans föreningsliv då teaterspelet var komiskt spelat gjorde att publiken höll för mögen av skratt. Assyriska föreningen i Västra Frölunda, hade också uppträdande. Denna gång genom uppvisning utav traditionella folkdanser. De populära unga tjejgruppen dansade tre danser till musikgruppen Chamiram.



*Dansgruppen från assyriska föreningen i Norsborg.*

Jubileumskvällen avslutades med Jacob Chanko, Norrköping och senare den populära sångaren Ablahad Lahdo då publiken dansade sig till svettiga och trötta till härliga assyriska låtar, till klockan tre på morgonen.

## SLUTKOMMENTAR

Alla instämmer säkert med mig att den välplanerade och innehållsrika programmet bidrog till en mycket trevlig och lyckad kväll. Detta tack vare alla deltagares insatser. AKK vill ännu en gång tacka alla musikgrupper, sångare, folkdansgrupper och lokala föreningarna för deras hjälp och bidrag i ett ideellt arbete.

AKK Deniz Barkarmo Norrköping